

FREDENS SOGNS KIRKEBLAD

56. årgang | nr. 2 | september/oktober/november 2015



ORD TIL EFTERTANKE

Dannelse – vækker taknemmelighed og sætter fri

Målbarhed og dannelse

Det hører til vores erfaring fra hverdagen, at der knytter sig en måltænkning til rigtig mange livsområder. Det er rigtig godt, når der er tale om viden og teknologi, alt der styrer efter en vis lovmæssighed. Vi er eminente til at instrumentalisere tanker og sætte i produktion. Men ligger det gode liv i sidste ende for enden af en manual, der skal styres efter? Kan denne måltænkning uden videre overføres på de menneskelige sider af tilværelsen? Kan vi måle uforudsigeligheden – at jeg er rask i dag og måske syg i morgen? Kan vi måle livsvisdom? Kærlighed? Skønhed? Dét, der holder alt sammen?

Et alternativ til frygt og støj

Biskop Peter Skov-Jakobsen har i et foredrag om dannelse sagt: "11. sept. 2001 skabte "den store" fundamentalisme. Men så sandelig også "den lille fundamentalisme" helt ind i vore relationer. Med frygt og støjende meninger til følge. Vi frygter og støjer mere end vi tror og vi har brug for at komme til os selv, få et stilhedens helle midt i larmen fra de skråsikre meninger, det afslut-

tede og instrumentalisérbare". Biskoppen opfordrede til, at vi blev mere følsomme over for både støj og den generelle uvilje mod at tænke efter. For ellers uddør den væsentlige samtale og evnen til at lytte.

Dannelse – det fælles

Dannelse kan dæmpe frygt og støj. Dannelse kan hjælpe os til at komme til os selv som mere frie mennesker, der ikke har et behov for at sætte sig på talestrøm, meninger eller den anden. Dannelse er den værdsættelse af mangfoldighed, at vi alle tilhører den samme skabte verden og den samme menneskehed. Dannelse handler med andre ord om det fælles, som vi altid må være i samtale om, hvis vi vil hinanden. Når Jesus peger på fjendekærligheden i Det Nye Testamente, så handler det netop om det fælles. Det fælles liv også med fjenden; dén, der ikke vil mig eller dét, jeg mener.

At komme til sig selv

Det er en gammel indsigt, at ondskab og uretfærdigheden ikke kun er "noget derude hos andre". Vi er spundet ind i små og store dramaer med venner og fjender. Der er konstant et behov for komme til sig selv i lyset af historiens kilder, myter og fortællinger, og det poetisk åbne sprog, så vi lettere genkender hinanden og det fælles. Ellers går vi til i frygt og angst for hinanden

eller det uforudsigeligt dramatiske ved tilværelsen, som jo ikke kan håndteres af nogen af os. Vi er jo fælles om dramaer, tragedier - og det forløsende.

Dannelse og taknemmelighed

Man skal ikke læse ret meget i biblen eller synge mange salmer sammen for at fornemme lidt af forundringen og taknemmeligheden for dét vi ikke kan se, gennemskue eller styre. Når vi synger *Op al den ting, som Gud har gjort* så befinder vi os i en salmetradition, der vil åbne for det uudgrundelige og vække en taknemmelighed i os.

*Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde*

Her udtrykkes en ømhed og sensitivitet for livets storhed og forunderlighed, ligesom spørgsmålet om magt ikke lukkes. I disse fire små linier udsiges en erfaring af det uudgrundelige, der ikke kan måles eller rummes i en måltænkning. For mig lever al dannelse i sidste ende af dette forunderlige. Gud. En dannelse, der vækker en taknemmelighed og sætter fri.

Jacob Holm



Tænd et lys og bed en bøn!

Vi beder om,
at alle børns glæde
og uskyld
må trænge ind i hjertet
på os voksne
for at vi kan leve
dette liv, som Gud har
givet os
med samme sorgløshed,
glæde
og enkelhed
som børnene
lever hvert øjeblik.

(Fabiola og Marika)

Bønnen findes i en fælles dansk/italiensk bønnebog - et samarbejde mellem Fredenskirken og kirkens venskabsmenigheder i Italien. Bogen kan købes i kirken, kr. 25,-

Åbningstider

Siden 1. maj har Fredenskirken haft fælles personregistreringskontor med 3 andre sogne. Dette betyder, at borgere ikke længere kommer her på kontoret med attester og lignende. Derfor har vi besluttet ikke længere at have faste åbningstider på kir-

kekontoret. Til gengæld vil du på hverdage altid kunne træffe en af kirkens medarbejdere i tidsrummet mellem kl. 10.00 – 14.00.

Kirkekontoret er blevet et fælleskontor for Trine Lykke Knudsen og Christina Lund, som begge vil betjene kirkens brugere og sognets borgere sammen med alle ansatte her i Fredenskirken.

Vi håber, I vil tage godt imod denne beslutning og opleve

en større fleksibilitet i Fredenskirken.

OBS! Personregistrering Syd har fået nyt telefonnummer: 8733 4477.

Ny biskop i Aarhus

D. 6. sept. kl. 14.00 indsættes Henrik Wigh-Poulsen som biskop i Århus Domkirke. Den ny biskop har bl.a. været domprovst i Odense, sognepræst på landet, høj-

skolelærer, redaktør af Dansk Kirketidende og leder af Grundtvig-akademiet. Indsættelsesgudstjenesten er for indbudte, men kan ses på TV.



Velkommen til tre nye ansatte

Søndag d. 23. aug. kl. 10.00

Vi er i skrivende stund i gang med at ansætte endnu en organist ved Fredenskirken, og når dette kirkeblad udkommer, ved vi hvem, der er vores nye kollega. Der er således pr. 1. august ansat to organister her ved kirken. Anne Lise Quorning på 37 timer, som primært fortsætter med korarbejdet og søndagens højmesser, samt en ny organist på 18 timer, som pri-

mært ansættes til at varetage orgelspillet ved højmesser, på plejehjemmet samt ved konfirmandundervisningen.

Det har været et hektisk forår og sommer, hvor vi har sagt farvel til to medarbejdere og goddag til tre nye ansatte. Fredenskirken menighedsråd vil gerne officielt byde både Ellinor, Trine og vores nye organist velkommen ved sæsonstarten søndag d. 23. august, hvor vi efter gudstjenesten griller i Grønnegården.



Det store kor fra Fano, Italien, synger ved Fredenskirken's fødselsdag.

Internationale kirke- dage i Aarhus 2015

For 3. gang blev der afholdt Internationale Kirkedage i Aarhus Stift. Et stort antal sogne fra Aarhus Stift havde i dagene 5.-7. juni samlet venskabsmenigheder i Europa og resten af verden for at høre, hvordan man i andre lande driver kirke og give gode råd til hinanden. Naturligvis havde Fredenskirken besøg af en lille delegation fra Italien og som kronen på værket deltog også et kor af børn og voksne fra Domkirken i Fano. Dagene bød på workshops, in-

ternational gudstjeneste i Vor Frue, besøg på Sølund og Pilgrimsvandring til Stavkirken ved Mosgaard. Søndag deltog de forskellige delegationer i festgudstjenester i de enkelte kirker med efterfølgende kirkefrokoster rundt omkring. Som noget helt nyt deltog også en ungdomsdelegation af unge mennesker fra de enkelte menigheder og diskuterende kirke og nye gudstjenesteformer. Det var nogle meget begivenhedsrige dage, hvor Danmark og Aarhus præsenterede sig fra sin flotteste side rent vejrmæssigt.



Velkomst og morgenbrød i rådhusen for de mange kirkedagedeltagere.

MEST FOR BØRNEFAMILIER

Babysalmesang

Tirsdag d. 1. sept. kl. 9.30 og kl. 11.00

Vi er klar igen med salmer og dans til alle babyer under 1 år sammen med deres forældre. Tilmelding via hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om Babysalmesang og se hvad andre forældre udtaler.

Stjernestund

Torsdag d. 27. aug. kl. 17.00

Onsdag d. 11. nov. kl. 17.00

Stjernestund er en lille halv time midt på ugen i kirkens rum, hvor vi synger salmer og fortæller en lille historie for familier med børn under 4 år. Mange af de salmer vi synger, kan genkendes fra babysalmesang med fagter og salmedans.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 24. sept. kl. 18.00

Minigudstjeneste i børnehøjde, hvor vi fortæller bibelhistorier for børnefamilier og børnekoret medvirker. Efter den korte gudstjeneste er der spaghetti og kødsovs til alle i kirkens lokaler. Maden er gratis, men hvert barn opfordres til at medbringe en mønt til indsamlingen til kirkens sociale arbejde.



SÆRLIGE GUDSTJENESTER



Høst

Søndag d. 13. sept. kl. 10.00

Vi fejrer at høsten er i hus og takker for livet og alt det, vi hver dag lever af og får givet. Efter gudstjenesten er der auktion over den medbragte høst samt kirkefrokost – pris 50 kr. for voksne og halv pris for børn.

Har du lyst til at være med til at pynte kirken med efterårets smukke høstfarver denne søndag, hører vi gerne fra dig. Kontakt kirke- og kontormedarbejder Trine Lykke Knudsen.

BUSK

Søndag d. 25. okt. kl. 10.00

Busk står for BØRN, UNGE, SOGN og KIRKE. I år deltager Fredenskirken i den årlige BUSK-dag, der afholdes rundt om i landets kirker. For rigtig mange er samværet med børn

eller unge i et liturgisk rum noget ganske særligt og på denne familiesøndag vil børn og unge medvirke ved en festlig gudstjeneste med noget for alle. Bagefter er der hotdogs til alle.

Alle helgen

Søndag d. 1. nov. kl. 10.00

Allehelgens søndag er en minde- og håbsgudstjeneste. Her mindes vi de døde, der har levet og betydet noget for os, ligesom navnene på årets døde i Fredens sogn læses op. Fredens Kantori, Fredens Pige- og fløjtensister Lena Kildahl medvirker ved denne gudstjeneste, hvor musikken og sangen på denne særlige dag vil omfavne ordet. Sammen binder de den røde tråd, så dagens tema træder frem på smukkeste vis – taknemmeligheden for dét, der var og dét, der skal komme.



Menighedsrådsmøder

Alle møder er offentlige og begynder hver gang kl. 19.00 i kirkens lokaler. Kommende møder: tirsdag d. 15. sept., onsdag d. 7. okt., torsdag d. 19. nov.

Udvidet kirkekaffe

Vi prøver noget nyt og udvider kirkekaffen med ca. 45 minutter et par gange i efteråret og foråret.

Tanken er små korte oplæg eller oplevelser. Hver gang slutter vi af med en sandwich. I efteråret byder vi på følgende:

Kirkegårdsvandring

Søndag d. 4. okt.

Ca. 30 minutters kirkegårdsvandring, hvor der vil blive fortalt om Fredens Kirkegård – opbygning, historie og kirkegårdskultur. Hvilke typer gravsteder findes der? Hvorfor er der små hække omkring nogle gravsteder? Hvad er tanken bag en afdeling kaldet "Skovkirkegården"? Hvorfor kaldes kirkegården også for paradiset forhave?

Lodberg om Luther

Søndag d. 8. nov.

30 minutters hurtigt blik på Martin Luthers liv, hans teologi og betydning for europæisk tænkning. Hvorfor skal vi fortsat beskæftige os med en mand, der levede for 500 år siden? Peter Lodberg giver sit bud på, hvad vi kan tage med os fra Reformationen, og hvad vi roligt kan glemme.

Menighedsrejse

17. – 23. september 2016

Til næste år er der arrangeret en menighedsrejse til nogle af de vigtigste Lutherbyer sammen med Fredenskirken katolske venskabsmenigheder i Italien.

Sammen skal vi – katolikker og lutheranere – besøge Wittenberg, Leipzig, Halle, Erfurt og Eisenach; nogle af de mest betydningsfulde steder hvor Luther levede og virkede, og mærke det historiske sus fra dengang.

I 2017, dvs. i selve jubilæumsåret for reformationen, planlægger vi at gennemføre en fællesrejse igen. Denne gang til Den Katolske Kirkes centrum, Rom.

Lutherturen forberedes på forskellig vis, til glæde for både dem der skal med på turen, og alle andre Lutherinteresserede. Læs mere i kirkebladet eller vores store årskalender.



Martin Luther sætter sine teser op på kirkedøren i Wittenberg.

MUSIK I FREDENSKIRKEN

Kor

Spirelopper (0. Klasse):
øver tirsdage kl. 15.00-15.45,
opstart d. 1. september.

Spirekor (1. Klasse):
øver torsdage kl. 15.00-15.45,
opstart d. 3. september.

Børnekoret (2.-5. Klasse):
øver onsdage kl. 15.00-16.15,
opstart d. 12. august.

Tilmelding via Fredenskirken
s hjemmeside:
www.fredenskirken.dk/musik

Pigekoret (ca. 14 -25 år) øver
torsdage kl. 17.00-19.00, op-
start d. 13. august.

Der er optagelsesprøve til pi-
gekoret. Kontakt korleder,
Anne Lise Quorning.

*Fredenskirken Børnekoret skal
medvirke i en forestilling på
Århus Teater i uge 41, hvor de
optræder med en sang under-
vejs i forestillingen.*

*Læs mere om forestillingen
"For enden af kærligheden"
på: www.aarhusteater.dk*

Aftensang og koncert med Fredens Pigekor

Torsdag d. 17. sept. kl. 19.30
Kom og syng efterårets dejlige
sange og hør Fredenskirken
dygtige Pigekor syng danske
og engelske sange. En blanding
af fællessang og koncert.
Denne aften er en del af fælles-
skabet omkring det, der hed-
der "Viby-ugen".

Orgelkoncert

Søndag d. 27. sept. kl. 16.00
Da vi i skrivende stund kun
kan glæde os over, at der er en
ny organist på vej til Fredens-
kirken, og derfor ikke ved,
hvilken musiker vi får, står
denne koncert meget åben!
Det er nemlig Fredenskirken
to organister, der sammen skal
finde ud af, hvad der skal stå
på programmet ved denne
koncert. Men orgelmusik for
fuld brus - det lover vi!! Så
hold øje med plakater i kirken
og lokalavisen.

Koncert med Aarhus Pigekor

onsdag d. 7. okt. kl. 19.30
Aarhus Pigekor har rødder til-
bage til 1940'erne og har gen-
nem årene sunget sig frem til
høj international standard.
Glæd jer til at høre dem her i
Fredenskirken, hvor program-
met har særlig fokus på nordis-
ke korværker.

Spil dansk dag

Torsdag d. 29. okt. kl. 19.30
"Tillykke Carl Nielsen", et fød-
selsdagsportræt af komponis-
ten, musikeren og mennesket.
En aften i godt selskab med
foredragsholder, sanger og or-
ganist Anette Kjær, der siden
1994 har haft en omfattende
foredragsvirksomhed med em-
ner af stor spændvidde, som
alle belyses gennem fællessan-
ge og fortælling. Arrangemen-
tet er gratis og der kan købes
øl/vand undervejs.

Musical: Kaptajn Noah

– og hans flydende dyreark
Lørdag d. 14. nov. kl. 15.00
Oplev en rørende, sød og sjov
fortælling med musik for HELE
familien.

Medvirkende: Jesper Brun-
Jensen som Noah og Fredens-
kirken kor som folket og dyr.
Et lille orkester akkompagne-
rer denne herlige musik.

Har du lyst til at være med
– enten på scenen, eller bag
ved kulisserne? Uanset alder
og færdigheder, kan du stadig
nå at "hoppe med ombord"!
Kontakt Anne Lise Quorning.



Gospelkor

Mandag d. 31. august

Når du tager hjem fra en af-
ten med Fredens Gospelkor er
det med en glad og boblende
fornemmelse i maven. Det
eneste krav for at være med i
Gospelkoret er, at du har lyst
til at synge. Ud over øveafte-
nerne **ca. hver anden man-
dag fra kl. 19.00**, medvirker
gospelkoret hver sæson ved
en gudstjeneste og giver også
koncert, når vi nærmer os jul.
Du kan læse meget mere om
Gospelkoret på:

www.fredenskirken.dk

Tirsdagstræf

Samles som regel **trede tirsdag i måneden kl. 14.30** til en hyggelig og inspirerende eftermiddag med skiftende indhold. Efterårets program byder på følgende:

Tirsdag d. 15. sept.

Annie Christensen, tidl. lektor AU, fortæller om sin oldemor: "Livet i det Russiske Alaska 1859-1862 set med en finsk guvernørfrues øjne".

Tirsdag d. 20. okt.

Lisbeth Doktor, cand. mag. nordisk og oldtidskundskab: "Antikke spor i Aarhus".

Tirsdag d. 17. nov.

Torben Gang Rasmussen, biolog, fhv. højskolelærer. "Fortælling om den sidste ejer af Moesgaard, Botilde Dahl".

Højskolen i Kirken

Gennem foredrag beskæftiger Højskolen i Kirken sig med emner, som har med kirke, kultur og menneskelivet at gøre. Efterårets overskrift: "Hvor blev etikken af?"



Mandag d. 28. sept. kl. 10-12

"Skattens mønt og troens skat" ved lektor og hjælpepræst Peter Lodberg.



Mandag d. 26. okt. kl. 10-12

"Menneskesyn til eftersyn" ved lektor, ph.d., form. f. Det Etske Råd Jakob Birkler.

Sykredsen

Onsdage kl. 14.30

Hver onsdag eftermiddag summer det af glæde og hygge, når "sy-damerne" mødes til den ugentlige snak omkring bordet med kaffe og sang, alt

imens der bliver hæklet, broderet og strikket til den årlige Basar ved Fredenskirken. Og der er altid plads til flere i Sykredsen – også hvis håndarbejde ikke er noget for dig, men samværet og den hyggelige snak trækker i dig.

Er du interesseret i at høre mere om Sykredsen – eller kender du måske et menneske, som ville nyde godt af dette fællesskab, så kontakt Kirke- og Kulturmedarbejder Christina Lund.

Sysseltinget

henvender sig til "piger" i alle aldre og mødes for at producere julepynt i stof, papir, strik og andet til Fredenskirken's årlige Basar.

Litteraturkreds

Mødes **trede torsdag i måneden kl. 14.15** og sætter nye vinkler på læseoplevelser, ud fra månedens bog.

Fredagsforum

Et uhøjtideligt mødested for voksne, der gerne vil bruge lidt tid på at være sammen og tale om tidens kulturelle, etiske og kirkelige spørgsmål.

Fredagsfamilien

For alle familier, der ønsker at være med i et fællesskab, hvor børn og voksne deltager i et familievenligt program.

Bibelkredsen

I efteråret læser Bibelkredsen nogle af Luthers tekster, som optakt til menighedsrejsen i september 2016.

Bemærk

Flere oplysninger samt udførligt program for de forskellige fællesskaber kan ses på kirkens hjemmeside:

www.fredenskirken.dk
– eller kontakt kirken på tlf. 8614 2113.



Basar 2015 Lørdag d. 28. nov. kl. 13.00 - 17.00

Glæd jer til en festlig dag! Hvert år, inden adventstiden begynder, samles folk fra nær og fjern til Fredenskirken's årlige julebasar, som i den grad er et højdepunkt i sognets liv. De mange frivillige fællesskaber har forberedt sig gennem hele året til denne dag, som har til formål at støtte kirkeligt og socialt arbejde ude og hjemme samt det lokale ungdoms- og menighedsarbejde.

Også Fredenskirken's forskellige kor er at finde under basaren, hvor de i løbet af eftermiddagen vil give små koncerter i kirken. Har du lyst til at bidrage med gaver, som kan bruges i Tombola eller Amerikansk lotteri, tager vi gerne imod. Kontakt kirkekontoret for mere information eller læs på hjemmesiden

www.fredenskirken.dk

Ferniseringer

- hver gang umiddelbart efter søndagens gudstjeneste.



Søndag d. 6. sept.

"Spor af liv",
fotografi og akvarel af Karen Rønne.
"Med mine portrætfotos af ældre kvinder vil jeg gerne sætte fokus på dette vores ydre betræk, som, hvis det ikke fornægtes og forsøges skjult, netop kan fortælle noget om, hvem vi er og om det liv, vi har levet. Jeg lægger også mere mærke til ældre kvinder generelt, og jeg synes, det er spændende at afbilde os, som vi færdes nu: Gangbesværede, krumryggede, ... stadig aktive, om end med nedsat tempo, eftertænksomme, afklarede, afventende. Dette viser jeg lidt af i min akvarelsérie Morliller".

Udstillingen kan ses fra 6. sept. til 9. okt.



Søndag den 18. okt.

"Døbefonte og keramik",
Gitte Bay og Ellen Lang.
Gitte Bay udstiller bl.a. kors og opsatser/døbefonte i keramik.
Ellen Lang bidrager med fotos af en lang række døbefonte.
Udstillingen kan ses fra 18. okt. til 13. nov.



Menighedsrådet er vært med et glas vin/vand, hver gang en udstilling åbnes.

Fælles gudstjeneste i Viby Centret

Onsdag d. 16. sept. kl. 19.30

"Viby Fællesråd arrangerer i uge 38 en række aktiviteter med foreninger, klubber og institutioner i Viby-området under overskriften "Viby for Vibyensere".

Der er i den forbindelse planlagt en gudstjeneste i fællesskab med Viby, Fredens og Ravnshøj kirker.

Se evt. mere om Viby-ugen på www.vibyfaellesraad.dk

ADRESSER FREDENSKIRKEN

Du finder altid en medarbejder i kirken eller i kirkens lokaler på hverdage ml. kl. 10.00 – 14.00

Fredenskirken

Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage kl. 9-16.

www.fredenskirken.dk

Kirke- og kontomedarbejder

Trine Lykke Knudsen
tlf.: 8614 2113
tlk@km.dk

Personregistrering Syd

Grøthøjparken 1,
8260 Viby
Tlf.: 8733 4477
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16
ravnshoj.sogn@km.dk

Kirkegårdskontoret

Hjulbjergvej 175,
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.

Kirkegårdsleder

Thomas Brevik
tcb@km.dk
Sekretær
Josef Pedersen.
jfp@km.dk

Sognepræst

Per Thomsen
Skovdalsvej 18,
8260 Viby J.

Tlf. 8614 7656
pthomsen@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst

Jacob Holm
Rosenvangs Allé 82,
8260 Viby J.
Tlf. 86143 0777
jaho@km.dk
Mandag er fridag.

Hjælpepræst

Lektor dr. theol. Peter Lodberg
Tlf. 8614 1208
pl@teo.au.dk

Kirketjenere

Allan Nyholm
Tlf. 2011 0921
an@fredenskirken.dk

Ellinor Hjorth
Tlf. 2169 8931
eh@fredenskirken.dk

Fælles telefon og mail
Tlf. 8614 2113

kirketjener@fredenskirken.dk

Organist

Anne Lise Quorning
Tlf. 5124 4754
alq@fredenskirken.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Christina Lund
Tlf. 6010 3635
cl@fredenskirken.dk

Menighedsrådsformand

Karsten Poulsen
Tlf. 8611 2214
formand@fredenskirken.dk

GUDSTJENESTER I FREDENSKIRKEN

Søndag d. 6. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen ★
Fernisering

Søndag d. 13. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm ★
Høstgudstjeneste

Søndag d. 20. sept. (16. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen ★

Søndag d. 27. sept. (17. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 4. okt. (18. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen ★
Kirkegårdsvandring

Søndag d. 11. okt. (19. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen ★

Søndag d. 18. okt. (20. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm ★
Fernisering

Søndag d. 25. okt. (21. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm
BUSK-gudstjeneste

Søndag d. 1. nov. (Alle helgens dag)
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 8. nov. (23. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg ★

Søndag d. 15. nov. (24. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 22. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: Jacob Holm ★
Gospelkoret medvirker

Søndag d. 29. nov. (1. s. i advent)
10.00: Per Thomsen ★

Søndag d. 6. dec. (2. s. i advent)
10.00: Jacob Holm ★

★ *Tilbud om børnepasning under
prædikenen*

Kirkebil

Alle sognets ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse til Fredenskirken på telefon 8614 2113. Kirkebil til søndagens gudstjeneste besilles senest fredag kl. 12.00.

Gudstjenester på Lokalcenter Rosenvang

Hver tirsdag i lige uger. Følgende tirsdage kl. 10.15, Vidtskuevej 6.

1. sept. Per Thomsen
15. sept. Jacob Holm (høstgudstj. i kirken)
29. sept. Per Thomsen
13. okt. Jacob Holm
27. okt. Per Thomsen (med nadver)
10. nov. Per Thomsen
24. nov. Jacob Holm



Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.

Næste nummer uddeles sidst i november 2015. Deadline for indsendelse af stof til næste kirkeblad er d. 19. oktober 2015.

*Forsidefoto: Leif Vestergaard.
Høstgudstjeneste i Fredenskirken 2014.*



Pigekoret synger i DR-kirken.

STOR TAK til Fredenskirken og DR-kirken

Et halvt års DR-kirkeudsendelser blev det til! Spirekoret, Børnekoret, Pigekoret og Kantoriet har medvirket på smukkeste vis - dog må jeg sige en ekstra tak til Pigekoret for deres store indsats. De har været med hele vejen! 2 dage om måneden, har DR's store lastbiler holdt udenfor og hver gang er der optaget 5 udsendelser. Hver gang har undertegnede og kor fra Fredenskirken medvirket i 4 af udsendelserne - den sidste har været gennemført med gæster udefra. Fredenskirken er sat på landkortet, og anerkendende mails og telefonopringninger fra hele landet har bekræftet mig i, at Fredenskirken er smuk og korene fantastiske!

Det har været en stor opgave, men også utrolig spændende, og vi har endnu engang alle sammen lært en masse af det. Tak til Fredenskirken, fordi I lod Danmarks Radio låne kirken, og fordi korene og jeg fik lov at "lege" med!

Det er desværre ikke muligt at se programmerne længere på nettet - vil du se og høre korene, må du komme hen i Fredenskirken.

Anne Lise Quorning