



# FREDENS SOGNS KIRKEBLAD

57. årgang | nr. 1 | juni/juli/august 2016



### Spørg - så skal du kende

#### Har vi glemt spørgsmålene?

Tiden er fuld af løsninger og svar. Om det så drejer sig om politik, uddannelse, samfund, flygtninge eller eksport. Guldkalven vi danser omkring er de hurtige løsninger og svar. Over for selv den mindste usikkerhed skal der tages nye initiativer, opstilles planer eller findes værktøjer. Nogle vil mene, at det er fordi, vi ikke kan rumme det gådefulde, der knytter sig til dét at være et begrænset, endeligt menneske. Andre vil mene, at svar og løsninger er helt nødvendige for, at vi kan finde os til rette med hinanden.

#### Spørgsmålstegn ved alt og alle?

Spørgsmål er ikke altid rare. De kan rumme kimen til en afsløring, vi måske ikke bryder os om. Hvor sandheden kommer for dagen, og vi står udstillet og afklædt. Spørgsmål kan være våben til ubehagelige personangreb, ligesom de kan være helt nødvendige for at dæmpe op for usandhed eller grådighed. Men almindeligvis behøver vi vel ikke gå rundt og stille spørgsmålstegn ved alt og alle?

#### Spørg - så skal du kende

I medierne - i avisen, på tv eller de sociale medier - findes flere meninger og svar end der er nysgerrige spørgsmål. Også langt ind i de nære relationer spørger vi vist alt for lidt til hinanden. Tænk, hvis vi kunne genfinde spørgelysten og nysgerrigheden og give flere spørgsmål til hinanden? Véd vi ikke godt, at når vi spørger, så åbnes en situation op? Den anden mente og tænkte ikke helt, som vi troede og oplevede sig måske både set og hørt og inddraget i et samvær? Er det ikke helt elementært, at hvis nysgerrigheden skal holdes i live, så skal vi stille spørgsmål som: Hvordan går det? Hvad tænker du? Spørg - så skal du kende.

#### Jesus spørger og er svaret

I Det Nye Testamente stiller Jesus spørgsmål til alt og alle. Han stiller åbne spørgsmål til mennesker for at knytte dem til sig, og for at mennesker kan finde deres egen vej, ligesom han sætter spørgsmålstegn ved strukturer og love, der stiller sig i vejen for liv. Selv på korset. Her er svarenes magt helt væk, når Jesus på korset spørger: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Men vi hører samtidigt, at Jesu liv ikke blot ender i ét stort spørgsmål, men kulminerer i svaret over alle svar i korsordene: "Det er fuldbragt". Jesus spørger

til Gud og er svaret på hvem Gud er.

#### Spørgsmål kan forvandle

I historien har spørgsmål forvandlet mennesker og epoker. På reformationens tid var det spørgsmål, der førte til en fornyelse af kirken: Findes der virkelig en skærsild, hvor man straffes for sine dårlige gerninger? Straffer Gud virkelig mennesker, efter de er døde? Hvilken Gud! Hvordan kan jeg allerede i dette liv finde en nådig Gud? Hvordan kan jeg befries fra samvittighedens ubarmhjertige domstol? Hvornår har jeg gjort dét, jeg skal, hvornår er godt, godt nok? Spørgsmål som disse kan forvandle kirken ved Helligåndens kraft.

#### Lad os spørge sammen

Spørg dig selv: Er de spørgsmål til tilværelsen, som vi kan stille sammen ikke vigtigere end de svar jeg kan give alene? Jo, jeg tror, at hvis vi glemmer spørgsmålene, så stivner livet med hinanden og Gud i fordomme eller dét, der er værre. Den dybe sammenhæng afhænger af, at vi spørger til hinanden, at spørgsmål altid kan stilles. Ingen bevarelse af frihed uden spørgsmål, for de hjælper os til at bebo tilværelsen, være i samtale og finde os til rette med hinanden.

Jacob Holm



### Tænd et lys og bed en bøn!

Min Gud, jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig.

Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen, for at du kan høre mig.

Selv om jeg bare hvisker ganske tyst hører du mig allerede, for du er i mig.

Jeg bærer dig i mit hjerte.

Der kan jeg finde dig.

*Bønner fra Kirkefondet,  
Teresa Avila (1515-1582)*

På væggen bag ved lysgloben står en lille æske med kort fra Kirkefondet. Det er kort med bl.a. bønner, tanker, bibelvers og salmevers. Du er altid velkommen til at tage et kort, når du kommer ind i kirken.

## VALG TIL MENIGHEDSRÅD

### Menighedsrådet – er det noget for dig?

Der er valg til menighedsrådet i november. For 12 år siden blev spørgsmålet aktuelt for mig, og jeg sagde ja. Det viste sig at blive en beslutning, der fik vidtrækkende betydning for mig. Jeg blev en del af et fællesskab, hvor spørgsmålet om, hvordan et liv hænger sammen, var omdrejningspunkt i fællesskabet. Praktiske opgaver ved kirkens basar og udstillingsvirksomhed åbnede døren på klem til et rådsarbejde, der har ført til opgaver, venskaber og oplevelser, som har gjort mit frivillige arbejde i kirken til et livsbekræftende anliggende.

Treenigheden er kirkens teologiske fundament, men der er også en anden praktisk treenighed i kirken, der handler om relationen mellem kirkens brugere, menighedsrådet og kirkens personale. Og det er symbiosen mellem de to "treenigheder", det er et menighedsråds opgave at udvikle.

Det er i mange år lykkedes i Fredenskirken – godt hjulpet af et dygtigt formandskab, men også fordi personale og menighedsråd har forstået opgaven: at være kirke. Kirke betyder et sted, hvor to eller flere er sammen om at forstå evangeliets budskab, og det er på én gang enkelt og kompliceret. Derfor har kirkens personale og menighedsråd stået sammen om at beskrive, hvordan vi ønsker vores kirke skal være.

- Fredenskirken skal være en kirke, hvor gudstro og evangelieforkyndelse er grundlaget for åndeligt, menneskeligt og socialt fællesskab.
- Kirken er for alle aldersgrupper
  - åben for fornyelse, der vil bevare den kristne kulturarv
  - møde mennesker, der hvor de er og tager udgangspunkt derfra
  - møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.

Det er de visioner et nyt menighedsråd skal videreføre og udvikle. For mit eget vedkommende har den teologiske dimension været betydningsfuld, og mødet med mennesker, jeg er meget glad for at have mødt, vejer tungt, når jeg gør op, hvad jeg fik ud af at være med i arbejdet.

Hvad jeg mener med den teologiske dimension, vil jeg koge ned til et citat af H.C. Andersen:



*”Tro er bedre end viden. Thi troen har alt, og vor viden er så ringe.”*

Og et salmevers af Brorson:

*Gik alle konger frem på rad  
i deres magt og vælde,  
de mægted ej det mindste blad  
at sætte på en nælde.*

*Christian Høgsberg*

### Menighedsrådsvalg efteråret 2016

Til efteråret skal der ved Fredenskirken vælges nyt menighedsråd. Der vælges nyt råd hvert fjerde år. I Fredenskirken består rådet af 10 valgte medlemmer samt kirkens to præster.

Vi ved allerede nu, at der er flere af de nuværende medlemmer, der ikke genopstiller. Derfor bliver der brug for nye ansigter, der har lyst til at være med i det spændende arbejde, det er at drive kirke. Ved sidste valg i 2012 afholdt vi valget på samme måde, som man gør ved en generalforsamling: De, der ønsker at stille op, præsenterer sig – derefter holdes der afstemning blandt de opstillede kandidater. Dette møde er planlagt til **tirsdag d. 13. september 2016**.

Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet som menighedsrådsmedlem, er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer – du finder os på Fredenskirkens hjemmeside: [www.fredenskirken.dk](http://www.fredenskirken.dk)

### Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, afholdes i kirkens lokaler og begynder hver gang kl. 19.00. Kommende møder: Torsdag d. 9. juni. Tirsdag den 16. august.



## Fredenskirkenes fødselsdag

**Søndag d. 5. juni kl. 10.00**

For 56 år siden blev Fredenskirken indviet. Lige siden er byggerne blevet brugt flittigt til gudstjenester og et hav af aktiviteter. Traditionen tro fejrer vi fødselsdagen med en friluftsgudstjeneste på plænen bag kirken. Her er opstillet et alter til formålet, og koristerne er rykket med ud i det fri. Medbring gerne tæppe eller stol. I tilfælde af dårligt vejr holdes gudstjenesten i kirken.

Efter gudstjenesten er der en hyggelig kirkefrokost, hvor der til kaffen er kagemand til børn og barnlige sjæle – nu vi fejrer fødselsdag.

Kirkefrokosten koster 50 kr. pr. person. Halv pris for børn.

## Kirkevandring på sommeraftener

I biler drager vi sammen ud i sommeraftenen for at kigge nærmere på vore nabokirker. Vi oplever de særlige kirkerum, der emmer af finurlige historier, hvoraf nogle fortælles af et lokalt menneske, der har sin kirke kær. Vi slutter med aftensang og lidt kaffe. Vi mødes ved Fredenskirken kl. 19.00 på følgende datoer:

- Onsdag d. 15. juni kl. 19.30: Ormslev Kirke.
- Onsdag d. 29. juni kl. 19.30: Ravnsbjerg Kirke.
- Onsdag d. 13. juli kl. 19.30: Skåde Kirke.

Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 8614 2113 eller på mail: [kontakt@fredenskirken.dk](mailto:kontakt@fredenskirken.dk) – hvor vi også gerne hører fra dig, hvis du kan tilbyde fælleskørsel.



## En sommersøndag

**Søndag d. 28. august kl. 10.00**

Velkommen hjem fra en forhåbentlig dejlig sommerferie.

Vi begynder efterårets sæson i kirken med gudstjeneste for hele familien, spæde og ældre. Dernæst er der en let frokost, sjove konkurrencer og hyggeligt samvær på tværs af aldre.

## Gudstjeneste og fernisering

**Søndag d. 11. september kl. 10.00**

Efter gudstjenesten er der fernisering på udstillingen:

*Det antikke Aarhus – sy din by.*

Se mere i næste kirkeblad.



## Sankthansaften på Højen

Torsdag d. 23. juni kl. 18.00

Fredenskirken menighedsråd arrangerer igen i år, i samarbejde med FDF Fredensvang, sankthansaften med stort bål ved Højen ovenfor væddeløbsbanen. Pladsen åbner kl. 18.00, hvor kaffe, kage, is, pølser, øl og vand kan købes.



Årets båltaler er **Hans Skou**, seniorrådgiver ved Nordea og medlem af Aarhus byråd – båltalen holdes kl. 20.30. Herefter tænder vi bålet og synger midsommervisen.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en festlig sankthansaften.



## Hvem var egentlig Sankt Hans?

Sankt Hans er *Johannes Døberen*, prædikanten der ifølge Det Nye Testamente forstod sig selv som en forløber for Jesus. Navnet *Hans* er en almindelig dansk forkortelse af navnet *Johannes*.

Johannes Døberens forældre, Elisabeth og Zakarias, var et barnløst ægtepar højt oppe i årene, der med guddommelig hjælp fik Johannes.

Som voksen blev Johannes en omvandrende prædikant, der døbte folk i Jordanfloden – heraf tilnavnet *Døberen*. Han vidste, at der ventede ham en speciel livsopgave, der skulle munde ud i dåben

af Guds Søn, Jesus.

Johannes Døberen var meget bevidst om sin rolle som forløberen for Jesus. Han pegede hele tiden på, at Jesus ville komme og døbe ikke blot med vand, men også med Helligånd, Guds ånd.

Johannes Døberen døde på dramatisk vis. Han havde kritiseret den jødiske konge for at have giftet sig med sin søster, han blev fængslet – og siden halshugget, da kongens stedatter Salome udbad sig Johannes Døberens hoved på et fad som betaling for at danse de syv slørs dans.

Til sankthans fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder den 24. juni. Sankthansaften er aftenen før hans fødselsdag – på samme måde, som vi i Danmark fejrer juleaften dagen før juledag. Johannes Døberen blev født seks måneder før Jesus. Det kan man læse i Lukasevangeliets 1, 26-27:

**Da Elisabeth (Johannes mor) var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria (Jesu mor).**

Men rent symbolsk er der også en pointe at hente. Dagen kortes efter Johannes Døberens fødselsdag, mens de bliver længere efter Jesu fødsel. Og Johannes Døber sagde om sit forhold til Jesus: *"Han skal blive større, jeg skal blive mindre"* (Johannesevangeliet 3,30).

Han siger også: *"Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild."* (Johannesevangeliet 3,11).

Med til historien om Johannes Døberen hører, at nogle historikere og teologer mener, at de faktuelle forhold har været markant anderle-

des og at der var en indædt konkurrence mellem Jesus og Johannes om, hvem der var Guds sande sendebud.

Den dag i dag findes der enkelte gnostiske grupperinger som for eksempel mandæerne i Irak, som anser Johannes og ikke Jesus som Messias.

Generelt i den kristne verden er der dog enighed om, at Johannes Døber døbte Guds Søn Jesus Kristus i Jordanfloden for næsten 2000 år siden og at det er denne Johannes Døber, som har lagt navn til Sankt Hans.

Dele af teksten er hentet på: [www.kristendom.dk](http://www.kristendom.dk)



Kristi dåb, malet af Joachim Patenier efter 1515 på egetræ; Kunsthistorisches Museum, Wien.

## Indvielse af Naturbasen ved Skovhuset

**Søndag d. 11. sept. kl. 14.00**  
Fællesrådet ved Fredenskirken er stolte af at kunne invitere til indvielse af Naturbasen bestående af en bålhytte med udekøkken, et simpelt toilet og 3 shelters ved Skovhuset på Djursland.

For 3 år siden startede drømmen om en Naturbase ved Skovhuset på et møde i Fællesrådet i Fredenskirken. Skovhuset har siden starten af 70'erne været stedet, hvor rigtig mange børn og unge, der er kommet i Fredenskirken har fået mange gode oplevelser. Vi er derfor stolte af, at vi nu er klar til at tage hul på en ny epoke i Skovhuset og Fredenskirken's historie.



Projektet er finansieret ved midler fra Friluftsrådet, Lokale- og anlægsskuffen, Albert Nielsen & Hustru's fond, Y-Men Sct. Clemens og Y-Men Marselisborg, A.P. Møller's støttefond, FDF Fredensvang samt midler fra Fredenskirken's basar.

**Fællesrådet inviterer til indvielse af Naturbasen** – som man finder på Marienholtvej ved Skovhuset.

(Skovhusets adresse: Astrupvej 16, 8550 Ryomgård)  
Her vil Fællesrådet byde på pølser fra grillen og lidt til gaven og der vil være mulighed

for at se det nye byggeri og for mange's vedkommende også et gensyn med Skovhuset.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vil blive ophængt i Fredenskirken.

## Frivillige til Skovhuset

Fællesrådet ved Fredenskirken ejer og driver Skovhuset, beliggende på Midtdjurs. Igennem mange år har mange frivillige kræfter lagt arbejdstimer i huset og haft gode timer. Et sådan gammelt hus kræver ofte vedligeholdelse, malearbejde og andre praktiske opgaver som bedst kan gøres ved hjælp af gode frivillige folk.

Kunne du tænke dig at hjælpe til, så har vi altid opgaver til store og små, ude og inde. Vi finder sagtens en opgave som passer til netop dig! Det kunne eksempelvis være malearbejde, diverse arbejde i skoven og vedligeholdelse af udearealer.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Andreas Kyk (FDF),  
mail: [andreaskyk@gmail.com](mailto:andreaskyk@gmail.com)  
mobil: 3025 2887  
Skovhusets hjemmeside: [www.skovhuset.dk](http://www.skovhuset.dk)

## RØSTEN

– et digitalt magasin i og omkring kirkelivet i Aarhus stift

Røsten er et gratis magasin, der bringer stof fra folkekirken på tværs af Aarhus Stift. Ud over tema-artikler er der anmeldelser og kort nyt, ligesom der er portrætter og hver gang et indblik i en af stiftets mange kirker. Du finder altid det nyeste magasin på Fredenskirken's hjemmeside eller på [www.rosten.dk](http://www.rosten.dk)  
Artiklerne er læsevenlige, uanset om der læses på computer, tablet eller telefon, og som regel er en eller flere artikler suppleret med en video.





## Hvornår begynder kor efter sommerferien?

**Spirekor** (0. - 1. klasse):

Tirsdag d. 6. september kl. 15.00 – 16.00.

**Børnekor** (2. - 4. klasse):

Onsdag d. 17. august kl. 15.00 – 16.15.

**Teenkor** (5. - 9. klasse): Hold øje med kirkens hjemmeside.

**Pigekor** (14-25 år, kræver optagelsesprøve):

Torsdag d. 18. august kl. 17.00 – 19.30.

**Kantoriet** (blandet kor) – Synger til alle højmesser, bisættelser, begravelser og bryllupper.

## Nyt! Teen-kor

Vi vil gerne starte et nyt kor for unge, der går i 5. – 9. klasse. Koret vil synge både rytmiske og klassiske sange og vil fortsat arbejde med sund stemmebrug og hørelære. Teen-koret skal synge med til Spaghettigudstjenester og deltage i kirkens korliv ved enkelte gudstjenester og koncerter i løbet af året.

Koret starter i begyndelsen af september – dag og tidspunkt kan ses på kirkens hjemmeside fra 1. juni. Skriv gerne allerede nu til korets dirigent Anne Lise Quorning, hvis du gerne vil være med eller vil høre mere: [alq@fredenskirken.dk](mailto:alq@fredenskirken.dk)



## Koncert – Søndag d. 29. maj kl. 11.30

Fredenskirken organist Louise Boll skal til kandidateksamen på Det Jyske Musikonservatorium. I den forbindelse spiller hun efter gudstjenesten sit eksamensrepertoire for os her i Fredenskirken. Det bliver en smuk orgelkoncert, der varer ca. 45 minutter.

Koncerten er af varierende karakter og vi skal lidt rundt i verden. Vi skal bl.a. til Tyskland og møde gode gamle D. Buxtehude og F. Mendelssohn. Et smut over Nordsøen til Englands store romantiker E. Elgar. Tilbage igen over Nordsøen, helt hen til Østersøen ved Polen og hilse på den store klavervirtuos, F. Chopin, hvilken vi forfølger til Paris – koncertens endestation. Her skal vi møde den helt store organist A. Guilman – et af orglets helt store konger!

Vel mødt og rigtig god rejse!



## Årets musical: Peters båd

Lørdag den 12. november kl. 15.00

Børne- og Teen-kor øver hele efteråret på denne herlige og rørende musical, der handler om fiskeren Peter, der bare ikke har held med fangsten. Venskabet med Jesus bliver frugtbart og intensiveres omkring påsketid, hvor det ender med, at Peter og hans venner må klare sig videre – uden Jesus...

Har du lyst til at være med?

Du behøver ikke at være korsanger i Fredenskirken for at være med. Vi har brug for skuespillere, gerne flere sangere og folk "bag scenen".

Der er også altid brug for frivillige hænder til årets musical. Har du lyst til at hjælpe med at sy kostumer, lave kulisser, opsætning og nedtagning af scene, hjælpe børnene i – og ud af kostumer, sminke, bage kage, lave saftvand, hjælpe med at holde styr på alle de dejlige børn – kan du evt. noget med lys? Byd ind med din hjælp – uanset alder og køn. Vi har brug for dig!

Kontakt organist og korleder Anne Lise Quorning.

## FÆLLESSKABER I FREDENSKIRKEN

I Fredenskirken samles unge og ældre i forskellige fællesskaber, som mødes henover hele året. Fælles for alle er, at det er hyggeligt samvær.

Nogle fællesskaber mødes omkring håndarbejde og kreativt julepynt. Andre mødes til foredrag med forskelligt indhold. Nogle mødes omkring en bog, og andre igen samles for at være sammen med andre børnefamilier.

Der er særskilte programmer for de forskellige fællesskaber i Fredenskirken – hvert enkelt program findes på kirkens hjemmeside eller som en folder i kirken.

**Alle fællesskaber mødes i kirken søndag d. 28. august kl. 10.00** til en sommersøndag; som også er optakt til efterårets sæson i Fredenskirken. Første møde efter sommerferien er:

### Bibelkrebs

**Torsdag d. 22. september kl. 19.30.**

### Højskolen

**Tirsdag d. 30. august**

Heldagsudflugt med Højskolen i kirken, som i år går til Randers og Hobro. Se tider og turens program på kirkens hjemmeside eller højskolefolderen i kirken. Turen koster alt inkl. 200,- kr. pr. person.

**Tilmelding senest tirsdag d. 23. august** til kirkekontoret tlf. 8614 2113 eller på mail: [kontakt@fredenskirken.dk](mailto:kontakt@fredenskirken.dk)

### Tirsdagstræf

**Tirsdag d. 20. september**

**kl. 14.30.** "Bliv klogere på kulturhovedstaden 2017". Peter Vestergaard, Presse- og Eventchef for Europæisk Kulturhovedstad 2017 Aarhus.

### Litteraturkredsen

**Torsdag d. 18. august**  
Udflugt.

### Fredagsfamilien

**Fredag d. 9. september kl. 17.30.**

### Fredagsforum

**Fredag d. 26. august kl. 19.00.**

Byvandring. Ruten er endnu ikke fastlagt.

### Håndarbejds kredsen

**Onsdag d. 3. august kl. 14.30.**

### Sysselting

**Fredag d. 12. august kl. 18.00.**

Grillaften.

Få mere orientering og info om kirkens mange fællesskaber på kirkens hjemmeside:

**[www.fredenskirken.dk](http://www.fredenskirken.dk)**



### Sykredsen skifter navn til Håndarbejds kredsen

Med en hvis ret kan man sige, at uden nål og tråd var Fredenskirken ikke blevet bygget. Helt tilbage i besættelsens år begyndte en kreds af damer i sognet at sy og brodere fine arbejder, der kunne blive solgt på den årlige basar på Rosenvangskolen. Formålet var, at samle ind til opførelsen af den nye kirke, som man drømte om skulle opføres midt i de nye bykvarterer i området mellem Marselisborgskoven og Viby Sogn.

I 1960 blev kirken indviet til alles store glæde. Sykredsen havde i alle årene indtil da været primus motor i indsamlingen af midler til den nye kirke. Nu var kirken bygget, og man ville derfor indstille arbejdet med at samle ind ved de årlige basarer, så i 1960 var der ingen basar, og sykredsen blev lukket ned. Men ikke ret længe, for hurtigt viste det sig, at ingen kunne undvære fællesskabet om håndarbejdet, og at der stadig var brug for penge til materialer og inventar til den nye kirke.

Sykredsen og de andre basarmedarbejdere genoptog derfor arbejdet med det dobbelte formål, at samle penge ind og at styrke fællesskabet i sognet. Især de meget fine håndarbejder blev hurtigt berømte rundt om i byen, og Fredenskirken's basar blev kun mere og mere anset, efterhånden som årene gik. I de senere år har det dog vist sig, at broderierne har fået hård konkurrence af hjemmestrikkede trøjer, halstørklæder og ikke mindst strømper. Desuden er der kommet mange nye varer på hylderne som strikkede nissefamilier, juletræstæpper, grydelapper, punge til mobiltelefoner og meget mere.

I en erkendelse af at syning nu kun er én disciplin blandt mange håndarbejdsdiscipliner, har sykredsen besluttet at ændre navn til *Håndarbejds kredsen*. Det er mere dækkende for det arbejde, der laves i Håndarbejds kredsen.

Den høje kvalitet af det der produceres til basaren, er stadigvæk den samme, og fællesskabet mellem deltagerne er stadig det samme – det er kun navnet der er ændret.



## MEST FOR KONFIRMANDER

### Konfirmand- indskrivning og velkomstgudstjeneste

Søndag d. 21. aug. kl. 10.00

Vi byder årets konfirmander og deres forældre velkommen ved søndagens højmesse.

Efter gudstjenesten er der en kop kaffe og et kort møde for alle forældre, hvor kirkens præster giver en orientering om konfirmandundervisningens formål og fortæller lidt om det praktiske i forbindelse med konfirmationen.

Konfirmandindskrivningen finder sted i forbindelse med dette forældremøde. Medbring tilmeldingsblanket og dåbsattest eller navneattest.

Tilmeldingsblanketten ligger på skoleintra og udleveres i klasserne, men findes også på kirkens hjemmeside: [www.fredenskirken.dk](http://www.fredenskirken.dk)

### Datoer for konfirmations- gudstjenester 2017:

Lørdag d. 29. april kl. 09.00.  
(A-klassen)

Lørdag d. 29. april kl. 11.00.  
(B-klassen)

Søndag d. 30. april kl. 10.00.  
(C-klassen)

### 2018:

Fredag d. 27. april kl. 9.00.  
(B-klassen)

Fredag d. 27. april kl. 11.00.  
(C-klassen)

Lørdag d. 28. april kl. 10.00.  
(A-klassen)

### Udflugt for alle unge i konfirmationsalderen

Søndag d. 21. aug. kl. 11.15

I forlængelse af gudstjenesten inviterer Konfirmandklubben på en udflugt for alle unge i konfirmationsalderen. Det er ikke en forudsætning for at deltage, at man skal konfirmeres.

Turen går i bus ud til Skovhuset på Djursland, hvor der findes lejrbygninger, varieret skov og natur, hvor de unge udfordres med aktiviteter som løb, konkurrencer, skæg og ballade. Turen varer det meste af eftermiddagen, og frokosten, der serveres i Skovhuset – den er gratis.

### Konfirmandklubben

Mødes efter sommerferien på tirsdage i ulige uger kl. 19.30-21.30. Klubben er for alle elever i 7. klasserne. Det er ikke noget krav, at du skal konfirmeres.

På mødeaftenerne laver man alt muligt sjovt og vildt, og slutter med aftensang.

Klubben er tilknyttet KFUM og KFUK. Det koster 150 kr. pr. halve år. at være "rå med de få".

### FRAGMENTER:

"Jeg får mere energi af at komme i kirken. Kirken er min tankstation."

*Peter A.G., sanger  
i interview 2015.*

"Gud er en uendelig cirkel, hvis center er overalt og hvis omkreds ikke er nogen steder."

*Augustin, kirkefader,  
400-tallet.*

"Hvis enhver tjente sin næste, ville verden være fuld af gudstjeneste."

*Luther, reformator,  
1500-tallet.*

"Jeg tror, at Gud har skænket mig livet som en uforskyldt nåde."

*Søren Ulrik Thomsen,  
digter og forfatter.*



## Blandt mange levende stene

– glimt fra en teologistuderendes praktik i Fredenskirken – en kirke med liv...

Mange spændende aktiviteter og mange interessante mennesker fangede min opmærksomhed under mit praktikophold, men især to træk ved kirken kan jeg få plads til at nævne her:

– nok er kirken bygget af røde sten, men tilblivelseshistorien og arkitekturen viser tydeligt, at Fredenskirken også er bygget af levende sten – den vil bruges til forskellige formål og af mange forskellige mennesker. Der er kun få skridt mellem kirkerummet og kirkens lokaler med de mange aktive fællesskaber. Fra min base i kontoret ved trappen, mærkede jeg tydeligt, at der helt fra begyndelsen har været tænkt på, at der skal være mange døre ind i kirken: man kan komme til gudstjeneste og ved den efterfølgende kaffe blive præsenteret for fællesskabernes mulighed for socialt samvær, eller man kan følge sin interesse for f.eks. litteratur og deltage i dét fællesskab, hvorefter man kan blive opmærksom på kirkens gudstjenester.

– netop de mange aktive fællesskaber ved kirken er det andet særlige træk, der optog mig; hvis en menighed er en gruppe mennesker, som kommer i en kirke, så kunne man ved første øjekast godt tro, at der er mange menigheder i Fredenskirken. Men grupperne her er snarere mange måder at være kirke på – mange måder Fredenskirken træder frem på.

I grupperne handler det om at indlemme og tage sig af hinanden og at gøre noget sammen i et socialt fællesskab. Der er en opmærksomhed på, at mellem menneskelig omsorg også kan tage form af fælles aktiviteter – helt aktuelt i en tid, hvor der tales om en øget sårbarhed i mange menneskers liv, fordi relationer går tabt og nærhed forsvinder.

Så kirke kan både være et navneord og et udsagnsord: kirke er noget, vi gør sammen.

Med hilsen og tak  
Mette Gautier

(Den rapport jeg skrev efter mit praktikophold ligger frit tilgængelig for alle. Henvendelse til Christina Lund).



## Udvidet kirkekaffe

**Søndag d. 3. juli kl. 10.00**

I anledning af teologistuderende Mette Gautiers praktikophold i Fredenskirken, og den rapport, hun efterfølgende har skrevet på baggrund af dette ophold, holde vi en ekstra udvidet kirkekaffe efter gudstjenesten den 3. juli. Her vil Mette fortælle lidt fra sit praktik-forløb og hvad hun oplevede her i Fredenskirken. Samtidig får menigheden lejlighed til at stille spørgsmål til Mette.

*Illustrationen af kirkens mosaik-rude med fremhævelse af rudens mange fragmenter, er Mettes opgaveforside. Idéen bag denne illustration fortæller Mette om ved den udvidede kirkekaffe den 3. juli.*

## Fotokonkurrence

Kirkebladsredaktionen mangler ofte fotos til kirkebladets forside. I den anledning udskriver vi nu en fotokonkurrence. Fotografiet skal være vedkommende for kirken i almindelighed og meget gerne for Fredenskirken.

Når du deltager i konkurrencen, har kirken brugsret til dit foto (du må meget gerne sende flere), og det er tanken at arrangere en udstilling af de indsendte billeder i kirkens lokaler i løbet af efteråret. Her vil de tre bedste fotos blive præmieret.

Kirkebladets redaktør og kirkens kunstudvalg udgør bedømmelsesudvalget.

Fotografiet skal sendes digitalt til Christian Høgsberg: christianhoegsberg@adr.dk og i papirudgave i formatet ca. A4-størrelse til kirken inden 1. august 2016.

*Kirkens kunstudvalg*





### **Kirkebil – koster nu 20 kr.**

Fredenskirken's menighedsråd har besluttet, at det for fremtiden koster 20 kr. pr. person at køre T/R med kirkebil til Fredenskirken.

Betaling sker til kirketjeneren. Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre og gangbesværede til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer.

Bestilling af kirkebil skal ske ved henvendelse til Fredenskirken på telefon **8614 2113**.

Kirkebil til søndagens gudstjeneste skal bestilles senest fredag kl. 12.00.



## **ADRESSER FREDENSKIRKEN**

**Du finder altid en medarbejder i kirken eller i kirkens lokaler på hverdage ml. kl. 10.00 – 14.00**

**Fredenskirken**  
Rosenvangs Allé 51,  
8260 Viby J.  
Tlf. 8614 2113  
kontakt@fredenskirken.dk  
*Kirken er åben hverdage kl. 9-16.*  
**www.fredenskirken.dk**

**Kirke- og kontormedarbejder**  
Trine Lykke Knudsen  
tlf.: 8614 2113  
tlk@km.dk

**Personregistrering Syd**  
Grøthøjparken 1,  
8260 Viby  
Tlf.: 8733 4477  
mandag-fredag kl. 10-13,  
torsdag kl. 10-16  
ravnsbjerg.sogn@km.dk

**Kirkegårdskontoret**  
Hjulbjergvej 175,  
8270 Højbjerg  
Tlf. 8614 0727  
mandag-fredag kl. 9-12.

**Kirkegårdsleder**  
Thomas Brevik  
tcb@km.dk  
**Sekretær**  
Josef Pedersen.  
jfp@km.dk

**Sognepræst**  
Per Thomsen  
Skovdalsvej 18,  
8260 Viby J.  
Tlf. 8614 7656  
pthomsen@fredenskirken.dk  
Mandag er fridag.

**Sognepræst**  
Jacob Holm  
Rosenvangs Allé 82,  
8260 Viby J.  
Tlf. 8614 3077  
jaho@km.dk  
Mandag er fridag.

**Hjælpepræst**  
Professor, dr. theol.  
Peter Lodberg  
Tlf. 8614 1208  
pl@teo.au.dk

**Kirketjener**  
Allan Nyholm  
Tlf. 2011 0921  
an@fredenskirken.dk

Ellinor Hjorth  
Tlf. 2169 8931  
eh@fredenskirken.dk

*Fælles telefon og mail*  
Tlf. 8614 2113  
kirketjener@fredenskirken.dk

**Organister**  
Anne Lise Quorning  
Tlf. 5124 4754  
alq@fredenskirken.dk

Louise Boll  
Tlf. 29 89 42 97  
lb@fredenskirken.dk

**Kirke- og kulturmedarbejder**  
Christina Lund  
Tlf. 6010 3635  
cl@fredenskirken.dk

**Menighedsrådsformand**  
Niels Aage Eriksen  
Tlf. 2060 4131  
formand@fredenskirken.dk

## GUDSTJENESTER I FREDENSKIRKEN

Søndag d. 5. juni (2. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen ★  
*Kirkens fødselsdag med friluftsgudstjeneste og kirkefrokost.*

Søndag d. 12. juni (3. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 19. juni (4. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen ★

Søndag d. 26. juni (5. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 3. juli (6. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 10. juli (7. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 17. juli (8. s. e. trinitatis)  
10.00: Leif Vestergaard

Søndag d. 24. juli (9. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen

Søndag d. 31. juli (10. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm

Søndag d. 7. august (11. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 14. august (12. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★

Søndag d. 21. august (13. s. e. trinitatis)  
10.00: Per Thomsen ★  
*Konfirmandindskrivning  
og forældremøde.*

Søndag d. 28. august (14. s. e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★  
*En sommersøndag med familiegudstjeneste og kirkefrokost.*

Søndag d. 4. september (15. s.e. trinitatis)  
10.00: Jacob Holm ★

★ *Tilbud om børnepasning  
under prædikenen.*



### Gudstjenester på Lokalcenter Rosenvang

Følgende tirsdage kl. 10.15,  
Vidtskuevej 6:

14. juni Per Thomsen – Altergang

28. juni: Jacob Holm

12. juli: Per Thomsen

26. juli: Jacob Holm – Altergang

9. aug.: Jacob Holm

23. aug.: Per Thomsen

## AKTIVITETER I FREDENSKIRKEN

Søndag d. 29. maj  
11.30: Orgelkoncert, Louise Boll

Onsdag d. 15. juni  
19.30: Kirkevandring, Ormslev Kirke

Torsdag d. 23. juni  
18.00: Sankthansaften på Højen

Onsdag d. 29. juni  
19.30: Kirkevandring, Ravnsbjerg Kirke

Onsdag d. 13. juli  
19.30: Kirkevandring, Skåde Kirke

Onsdag d. 3. august  
14.30: Håndarbejdskredsen

Fredag d. 12. august  
18.00: Sysselting, grillaften

Fredag d. 26. august  
19.00: Fredagsforum, Byvandring

Tirsdag d. 30. august  
10.00: Højskolen, udflugt



### Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.

Næste nummer uddeles sidst i august 2016.  
Deadline for indsendelse af stof til næste kirkeblad er d. 17. maj 2016.

*Forsidefoto: Christina Lund.  
Sol i Fredenskirken's mosaikrude.*