

Kære Fredenskirken børnefamilier ☺

Sikken en hverdag vi pludselig er vågnet op til. Jeg håber, I hænger I derude i jeres hjem og får en hverdag med hjemmeskole og arbejde til at gå op. Jeg synes selv, det kan være svært at få prioriteret mine arbejdsopgaver, samtidig med at jeg skal hjælpe min søn med hans skoleopgaver og forsøge at strukturere en hverdag - og vi har altså kun 1 barn hjemme! Det må være noget af en opgave, hvis der er flere børn.

Her i mailen vil jeg give jer et par tip og links til hvad I kan lave med jeres børn. Måske har I allerede opdaget det, men Facebook boomer med gode kreative tiltag fra mange forskellige. Nedenstående er fundet på Facebook.

- Randers Regnskov har liveundervisning alle hverdage kl. 9.00. I går om øjne, i dag om tænder og i morgen om sex - noget med tissemand, som de sagde :)
- Børne- og familiemedarbejderen fra Hasle kirke har lagt et opslag op med aktiviteter hjemme - denne gang om sæbebobler.
- Folkekirkens Familiestøtte Aarhus kommer også med gode råd til en anderledes hverdag
- Børneavisen (stor anbefaling herfra) har frigivet deres artikler om Coronavirus, hvor de fortæller om virusen i et sprog børnene kan forstå. Den udkommer hver tirsdag, men ellers kan netop disse artikler findes på nettet/Facebook.

Fandt disse link på nettet, som måske også kan være en inspiration:

<https://www.tv2lorry.dk/lorryland/ungerne-hjemme-i-14-dage-saadan-bliver-det-en-fest>

<https://samvirke.dk/artikler/coronavirus-det-kan-skoleboernene-lave-mens-du-arbejder-hjemmefra>

Esben Dahl (skuespiller) læse H.C. Andersen eventyr op fra sin garderobe på Instagram hver dag - i dag kl. 12.00. Hans profil hedder esbenda007.

Egentlig vil jeg blot med denne mail sende jer alle en hilsen fra Fredenskirken. Vi er lukket ned i den forstand at gudstjenester, møder og aktiviteter er aflyst. Men vi er her, når I har brug for os! Vi foretager bisættelser/begravelser og de dåb og vielser der ikke kan udsættes til senere, foretager vi også.

Og så er vi her, hvis I på anden vis har brug for vores hjælp!

I er altid velkomne til at ringe til os og få en snak. Alle kirkens medarbejdere står til rådighed for en snak i telefonen i en tid, der for nogle kan være svær at komme igennem.

Følg os på Facebook - vi lægger nyt op stort set hver dag.

Og pas så ellers på jer selv og hinanden.

Jeg sender alle et stort smil og et varmt virtuelt kram ☺

*Du modtager denne mail fordi du eller dit barn har været tilmeldt en aktivitet i Fredenskirken. Sig til hvis du vil slettes fra maillisten.*