



Viby 2. april 2020

Kære Fredenskirken børnefamilier ☺

Så klarede vi 3 ugers hjemsendelse fra skole - og mange også fra arbejde. Jeg håber, I stadig er ved godt mod, og at I får hverdagen til at hænge sammen. Forhåbentlig er I kommet ind i en god rutine, hvor I får alle ting passet ind i en dag med hjemmeskole, hjemmepasning, arbejdsopgaver, hunde- og menneskeluftning, fritid, leg og frisk luft.

Jeg håber også, at I nyder tiden med hinanden. At I sætter pris på at der forhåbentlig er stunder, hvor I bare kan nyde familielivet og opdage nye sider af hinanden – at være sammen uden store krav og forventninger til at der hele tiden skal ske noget.

Her i kirken har vi hver søndag kl. 10.00 sendt live-gudstjenester på Facebook og bagefter lagt dem på vores hjemmeside. Det gør vi også i påsken. Nogle gudstjenester optager vi på forhånd og andre sender vi live.

Foran kirken har vi lavet en lille reol, hvor der er tegninger og modeller på gækkebreve, som I er meget velkomne til at tage med hjem, hvis I går forbi. Der står også lys, som I må tænde og stille ved Korsblomsten på plænen foran kirken, hvor I også er meget velkomne til at lægge en påskelilje eller en anden forårsblomst i løbet af påskedagene. Det vil være flot med et blomstertæppe, når vi nu ikke kan fejre påsken inde i kirken. Så kan vi i stedet for glæde os over alle de smukke blomster og lys foran kirken, som viser at vi tænker på hinanden i denne tid.

Tidligere på ugen lavede jeg en video over Påskedugen til 4.B på Rosenvangskolen, som skulle have været forbi kirken i forbindelse med et påskeprojekt. I er velkomne til at se den og høre uddrag af påskens forunderlige fortælling. Ca. 2 minutter inde i videoen begynder den egentlige fortælling.

[https://www.youtube.com/watch?v=npMoqw\\_DzNk&t=379s](https://www.youtube.com/watch?v=npMoqw_DzNk&t=379s)

Og den sidste ting jeg vil fortælle om, er et lille påskeløb omkring kirken, som Allan og jeg har lavet via app'en "Woop". I finder den ved at downloade app'en (gratis) og gå op til Fredenskirken, hvor "Fredenskirken Påskeløb" så vil være at se på telefonen. Det er et lille løb på 900 meter med 6 spørgsmål og små påskeidéer. Alle kan være med – også de aller mindste ☺

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig påske. Jeg håber, I får en dejlig påskeuge med familien derhjemme, og at I snakker i telefon med alle dem I savner og ville have mødtes med i disse dage. Jeg kan varmt anbefale at lave et videoopkald til en gruppe venner eller familie – det er faktisk ret hyggeligt at være sammen på afstand hen over computeren.

Nyd hinanden. Glæd jer over tiden I har sammen. Og når børn, mand eller hustru bliver for meget, så glæd jer over at alting har en ende ☺

Med håb og glæde over at vi snart kan se hinanden igen.

Hilsen Fredenskirken // Christina.

*Du modtager denne mail fordi du eller dit barn har været tilmeldt en aktivitet i Fredenskirken. Sig til hvis du vil slettes fra listen.*