



Viby J. d. 1. maj 2020

## Nyhedsbrev nr. 4 fra Fredenskirken!

Nedlukningen af Danmark er stadig gældende, så derfor fortsætter vi med at orientere digitalt via nyhedsbrev, på hjemmesiden [www.fredenskirken.dk](http://www.fredenskirken.dk) og på Facebook [www.facebook.com/fredenskirken](https://www.facebook.com/fredenskirken)

Alle praktiske informationer fra de første nyhedsbreve er stadig gældende og kan ses på Fredenskirkens hjemmeside: <https://www.fredenskirken.dk/nyhedsbreve-fra-fredenskirken/>

## Gudstjenester

Lige nu ser det ikke ud til, at der bliver åbnet for almindelige gudstjenester foreløbig. Derfor fortsætter vi med at transmittere gudstjenester hver søndag kl. 10.00. Gudstjenesterne kan ses live på [www.facebook.com/fredenskirken](https://www.facebook.com/fredenskirken)

**Søndag d. 3. maj – 3. søndag efter påske – ved Per Thomsen.**

Salmer: 725: *Det dufter lysegrønt af græs*  
29 *Spænd over os dit himmelsejl.*

**Fredag d. 8. maj – Bededag – ved Jacob Holm**

Salmer: 408: *Nu ringer alle klokker mod sky*  
588: *Herre gør mit liv til bøn*

**Søndag d. 10. maj – 4. s. e. påske – ved Jacob Holm**

Salmer: 230: *Påskemorgen slukker sorgen*  
Højskolesangbogen 514: *En lærke letted*

Kort efter gudstjenestens afslutning vil den også kunne ses på Fredenskirkens hjemmeside, [www.fredenskirken.dk](http://www.fredenskirken.dk). Alle vores transmitterede gudstjenester kan i tiden fremover ses både på Facebook og på hjemmesiden.

## Gårdsang ved Plejehjemmet Vidtskuevej.

**Tirsdag d. 3. maj kl. 14.30 transmitterer vi gårdsang ved Plejehjemmet Vidtskuevej på Facebook.** Præst, organist og korsangere synger følgende salmer og sange.

Fra Den danske Salmebog: 729 *Det dufter lysegrønt af græs*, 234 *Som forårssolen morgenrød* og 722 *Nu blomstertiden kommer*

Fra Højskolesangbogen

292 *Kom maj du søde milde* og 287 *Grøn er våres hæk.*

## 4. maj i Fredenskirken

**Fællessang for frihed, håb og fællesskab - 4. maj mandag kl. 19.15**

Vær med mandag aften når vi fejrer 4. maj i anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse. De sidste år har vi fejret 4. maj om aftenen i Fredenskirken, og vi havde glædet os særligt til fejringen i år, hvor vi sammen med resten af landet skulle have sunget alsang.

Nu har vi tænkt i andre baner, for vi vil stadig gerne fejre Danmarks befrielse – og særligt her i foråret 2020 giver det mening at fejre håbet, freden og friheden!

Fredens Pigechor synger for på 3 fællessange, og vi håber, at du vil synge med hjemme fra stuen og sammen med os tænde lys, som symbol på det håb vi alle har brug for – også i dag, hvor vi håber på, at vi igen snart kan stå samlet i fællesskab og frihed.

Vi skal synge 'En lærke letted', 'I Danmark er jeg født' og 'Kringsatt af fiender'. Pigechoret slutter af med Niels La Cours sats 'Fred hviler over land og by'. Til slut vil Kantoriet tage plads i klokketårnet og synge 'Altid frejdig når du går', mens Pigechoret går ud af kirken og tænder fakler på kirkegården.

*N.B. Vi optager fællessang og lystænding fredag aften og lægger det på Facebook og hjemmeside mandag den 4. maj kl. 19.15.*

## Aflysninger

Coronakrisen og ombygningen af sognegården har gjort det nødvendigt at aflyse alle arrangementer i **sognegården** indtil sommerferien. Dvs. at ingen arrangementer kan afvikles i sognegården på den her side af sommerferien.

**Sct. Hans på Højen** aflyses ligeledes.

## Oversigt over planlagte arrangementer

Indtil videre håber og tror vi på at de arrangementer vi annoncerede i sidste nyhedsbrev stadig kan gennemføres. Hertil føjer sig nogle få arrangementer, som ikke tidligere er annonceret, men som vil blive gennemført, hvis vi får tilladelse til det.

### **Pinsevandring – søndag d. 31. maj kl. 6.30**

Vi begynder pinsefesten med en vandring gennem skov og strand, hvor vi med korte ophold undervejs, gennem tekster og refleksioner vil søge at opleve pinsens budskab.

Vi mødes kl. 6.20 i Stavkirken ved Moesgaard, hvor vi begynder dagen med morgensang og en kort andagt. Herefter vandrer vi, med små ophold til sang og refleksioner, videre til Ørnereden og Blommehaven, for til sidst at ende ved Fredenskirken kl. 9.15, hvor der venter os et morgenbord med kaffe og rundstykker.

Tilmelding til Jytte Lund: [jytte.kahr.lund@stofanet.dk](mailto:jytte.kahr.lund@stofanet.dk) / 4096 1518

Har du svært ved at komme til Stavkirken, så arrangerer vi fælles transport fra Fredenskirken, ligesom vi i fællesskab efter gudstjenesten sørger for at komme til Stavkirken og hente biler, der holder derude.

### **Menighedsrådsvalg – orienteringsmøde tirsdag d. 9. juni kl. 19.30.**

Der er valg til menighedsrådet ved Fredenskirken tirsdag d. 15. september. I den forbindelse afholdes et orienteringsmøde om både valget og arbejdet i menighedsrådet tirsdag d. 9. juni.

Mødet har tidligere været annonceret til at skulle finde sted d. 12. maj, men er nu pga. coronaen blevet udsat.

I næste nyhedsbrev vil vi skrive lidt mere om både orienteringsmødet, om menighedsrådets arbejde og om selve menighedsrådsvalget. Som noget nyt i år foregår selve menighedsrådsvalget ved et valgmøde, hvor man kun kan stemme ved personligt fremmøde. Derfor er det vigtigt at få datoen d. 15. september i kalenderen allerede nu.



### **Sommercafé – onsdage i juni og juli kl. 10.00 – Første gang 3. juni**

Hver onsdag formiddag i sommermånederne skaber vi et cafémiljø for alle, som har lyst til at mødes til en kop kaffe en formiddag i ugen. Der er intet fast program for formiddagen, så man kan selv være med til at bestemme, om der skal synges, læses op fra en bog eller noget helt tredje. Tag madpakken med, så vi sammen kan slutte formiddagen med at spise frokost. Kirken sørger for kaffe, te og vand.

### **Søndag d. 23. august**

Ved højmessens kl. 10 byder vi velkommen til årets konfirmander og efterfølgende er der konfirmandforældremøde.

### **Lørdag d. 29. aug. og lørdag d. 31. okt. kl. 9.30 - 10.15**

**Godmorgensang** for de små og deres voksne. Syng, dans, hop og vrik weekenden i gang i kirken sammen med dine børn eller børnebørn. Godmorgensang er for børn i alderen 0-6 år og deres voksne. Vi synger morgensalmer, børnesange, danser og lytter til dejlig musik. Godmorgensang er åbent for alle – også dig der ikke kan låne nogle børn, men måske har lyst til at sidde i kirken og kigge på – og nyde al den skønne musik og sang. Efter morgensangen er der saftvand, kaffe og the. Det er gratis at deltage. Vi glæder os til at se jer! – hilsen Christina og Anne Lise.

### **Søndag d. 6. september**

I forlængelse af højmessens kl. 10 bliver der **fernisering på FREDENSTAPETET**, der er en broderet hyldelse til Fredenskirken og ikke mindst til det arbejde, som sognets mange frivillige har ydet igennem Fredenskirken 60 år.

Ved samme lejlighed vil vi også indvie vores udvidede og nyrenoverede sognegård.

### **Onsdag d. 9. september**

Håndarbejds kredsen tager på sin årlige udflugt. Flere oplysninger senere.

### **Lørdag d. 19. september**

Konfirmationer kl. 9.30, 7.A og 11.30, 7.B.

### **Søndag d. 20. september**

**Høstgudstjeneste og fejringen af kirkens 60-års jubilæum og de 20 år, hvor vi har haft en venskabsmenighed i Italien.**

Biskop Henrik Wigh Poulsen har lovet at medvirke.

Efter gudstjenesten er der auktion over den medbragte frugt og grønt, og vi slutter med kirkefrokost i vores nyrenoverede sognegård.

Vi håber på besøg fra Italien i forbindelse med festlighederne.

### **Bønne- og håbsvæg**

Bønne- og håbsvæggen ved siden af hoveddøren ind til kirken lader vi stå så længe Coronakrisen varer. Her er der håndsprit og engangshandsker. Der er papir og blyant, så man kan skrive bønner til at sætte på opslagstavlen eller tage med hjem. Der er lys, som man kan tænde og evt. sætte ved foden af Korsblomsten udenfor kirken. Ligesom man også er meget velkommen til at lægge forårsblomster ved Korsblomsten.

Selv om vi kun kan være sammen hver for sig kan vi på mange forskellige måder alligevel være nærværende i hinandens liv.

## Ombygning af sognegården



Ombygningen af sognegården skrider planmæssigt frem, ja alt går endda hurtigere end planlagt, så håndværkerne har lovet os, at de kan blive færdig med ombygningen inden sommerferien.

Udvidelsen af den ene af konfirmandstuerne er ved at tage form, så vi kan få en fornemmelse af det nye store rum, der bl.a. skal fyldes af glade korstemmer. Det nye flotte parketgulv breder sig også mere og mere.

Med ønsket om alt godt,  
og at I alle kommer godt igennem krisen,  
sender vi jer de allerbedste hilsener fra

*menighedsrådet, personale og præster ved  
Fredenskirken.*